



*Haar werk, haar kracht,
Haar interesse voor het leven,
Haar moed, zo sterk.
Zij heeft er alles voor gegeven.*

Veel te vroeg hebben wij
afscheid moeten nemen van

Ingrid Duys

Mede-oprichtster Traiteur en Restaurant Petrus

echtgenote van Petrus Eggers

Zij werd geboren te Mortsel op 11 augustus 1960
en overleed op de Palliatieve Eenheid van
het ZNA Sint-Erasmus op 10 februari 2017.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
zaterdag 18 februari 2017 om 10 uur,
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout,
Sint-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

De asse van Ingrid zal een plaatsje krijgen
thuis in familiale kring.

*U kan Ingrid groeten na telefonische afspraak in
de rouwkamer van Begrafenissen Goossens & Celis,
Heuvelstraat 59 te Boechout t.e.m. donderdag
16 februari 2017, 03 449 68 61. (niet op zondag)*

*Rouwadres :
Familie Ingrid Duys,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.*

Dit melden u met pijn in het hart :

Petrus Eggers,

haar echtgenoot,

Gabriella Dom,

haar moeder,

Nathalie Eggers en Frederic Santermans,
Bart Eggers en Nikki Van Goethem, Charlotte, Eleana,
haar kinderen en kleindochters,

Kris Duys,

haar broer,

de tantes en nonkels van de families Duys en Eggers,

Jules en zussen.

*Met dank aan het team 6B van Dokter Dua en
het verplegend team 7B van het Middelheimziekenhuis
alsook het Palliatief team van het ZNA Sint-Erasmus
voor de goede en toegewijde zorgen.*