

Niet de duur van zijn leven telt
maar de inhoud.



Eenvoudig en waardig,
zo leefde en ging van ons heen

De Heer

HENRI D U Y S T E R S

Accountant N.C.A.B.
Kerkmeester van de Sint-Bavoparochie
te Boechout
Penningmeester van het Davidsfonds,
afdeling Boechout

echtgenoot van **Mevrouw Maria VAN LOOY**

Hij werd geboren te Lommel (Prov. Limburg),
op 18 februari 1933
en overleed kortstondig te Edegem,
in het Akademisch Ziekenhuis,
op 5 oktober 1981,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Ieder woord is leeg, te klein om onze pijn
te dragen. "Hoe is het toch mogelijk..."
het enige wat we stamelen kunnen.
Hoe kan het nu verder zonder die glimlach,
die brede glimlach waar de warmte van heel

je hart in lag? Ja, Papa, we zullen je zo
missen.

Maar liefde sterft niet. Uw glimlach leeft in
ons verder. We zouden zo graag een beetje
van uw eenvoud, van uw adel in ons verder
dragen. Want je was een voorbeeld voor ons.
Niet veel woorden, maar je daden waren echt.
Onze warme thuis was gekleurd met de liefde
van Jezus. Onze hemelse Moeder kreeg er een
ereplaats. Een stukje hemel op aarde!
Ieder woord is nu te klein... heel stil leggen
wij een bloemeke bij u neer. "Dank u"!
Dank voor al je warmte, voor die vele mooie
uren in ons gezin... je was toch zo fier op
ons!

Papa, blijf heel dicht bij ons. Liefde is toch
sterker dan de dood. Blijf voor ons zorgen.
In de Heer mogen we elkaar heel nabij
blijven. Hij toch heeft ons samengebonden.
Leef dan onzegbaar gelukkig in de hemel...
heel dicht bij ons.

Uw gemeente deelneming

is voor ons een grote steun.

Hiervoor danken we U heel oprecht.

Begraf. Celis - Boechout - t. 49.68.61 - 55.23.13