



Gedenk met ons

DE HEER

Ferdinand DYCKMANS

Oud-Strijder 1940-1945

Geboren te Boechout op 7 januari 1918
en aldaar van ons heengegaan in
Huize Stracke op 28 januari 2000.



*Heel verdrietig dat U er moest zijn,
héél fijn dat U er allen was.*

*Wij danken U voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.*

Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood, je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.

Je bent niet dood. Maar ach, we zullen je
missen zoals een mens de meest-geliefde
mist. De jaren van geluk zijn nooit meer
uit te wissen, en we geloven God heeft zich
niet vergist ...

Nei Benschop.