

Sterven is afscheid nemen van de tijd
niet van het LEVEN!

W. Bruyninckx.

Als blijvende en dankbare herinnering aan

DE HEER

RICHARD EECKHOUT

weduwnaar van mevrouw

Victoria De Weerd

geboren te Duffel op 21 april 1908
en overleden te Boechout in het
Rustoord St. Mathildis op 6 april 1989.

Om uw gebed en uw aanwezigheid
danken U Liliane, Hubert en Lieve,
Nathan en Anne.

Pa was een gelovig man, daarom willen wij
samen met hem bidden.

Zo blijven wij met hem en ons ma verbonden
en geloven dat ook wij de kracht en de moed
krijgen om samen verder te "leven"...

Bij U ik ben altijd bij U

Gij houdt mij vast
uw hand in mijn hand.

Alles zult Gij ten goede leiden.

Gij voert mij mee in Uw raadsbesluit.

Wat is de hemel voor mij zonder U,
wat moet ik op aarde als Gij niet bestaat?

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken
al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn Rots,

mijn God,

de toekomst die op mij wacht.

Bij U mijn hoogste goed,

mijn God,

bij U ben ik geborgen.

uit psalm 73