



Herinnering aan

mevrouw

**Regine Eelens**

weduwe van de heer  
Hubert Van hunsel

geboren te Antwerpen  
op 2 april 1903 en  
overleden te Lier  
op 10 november 1993.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Met een moeilijk te ontleden glimlach heeft Regine Eelens in nederigheid, maar met wijsheid, gans haar leven opgeofferd voor haar gezin en zaak.

Steeds thuis, had zij, van vroeg tot laat, rondlopend tussen winkel en bakkerij, de bijkomende zorg voor haar negen kinderen. Eenmaal gezeten, om haar dagen af te ronden, breide zij dan nog kilometers lang, voor jong en oud, tot over de familiegrenzen heen.

Mentaal en fysiek sterk, overleefde zij vier van haar kinderen.

Zo stil zij leefde, zo stil heeft zij zich moeten terugtrekken in haar eigen afgesloten gedachtenwereld, met haar blijvende lach, vredig haar leven overschouwend.