

Gelukkig de mens die in zijn leven tracht te zijn,
gelijk hij wenst bevonden te worden bij zijnen dood.
(Nav. Christi.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

ERNEST ELEN

echtgenoot van

Mevrouw EULALIE VAN LOO

Lid van het Genootschap van de Goede Dood.
Geboren te Bouchout op 15 Juli 1899 en godvruchtig
overleden te Wiekevorst op 22 Juli 1954,
voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Men biedt weerstand aan het vuur, het warer, het
zwaard, men weerstaat koningen en legers, maar de
dood komt, en niemand is er die tegenstand biedt:
hij overwint allen.

Zijn kracht verliet hem, zijn gelaat veranderde, hij
werd onmachtig en al zijn krachten bezweken.

"Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats
van verkwikking, licht en vrede verlenen. Door den-
zelfde Christus onzen Heer.,"

"Verkwikking" na den moeilijken strijd van zijn
leven en na de misschien noodzakelijke kwellingen
van het Vagevuur.

"Licht" na het dwalen door de duisternissen van
dit leven.

"Vrede" want op aarde was er voor deze ziel
geen voortdurende vrede, het leven was voor hem
een harde strijd om het bestaan en om de deugd.

Teerbemindte Echtgenote en gij allen die mij lief
waart, bidt voor mij zodat ik spoedig moge leven
in het eeuwig Licht.

H. Hart van Jezus, uw rijk kome.

H. Hart van Maria, wees ons heil.



Uw gebed
was hem een ware steun,
Uw deelneming
ons een zoete troost.

Daarom dankt U:
De Familie

ELEN,
VAN LOO,
DE RIJDT.

.....
Felix Versweveld, koster, Wiekevorst.