



Dierbaar aandenken aan

Louis Eelen

echtgenoot van

Maria Van Couwenberg

Hij werd geboren te Lichtaart
op 18 december 1923 en is rustig
ingeslapen in WZC Huize Stracke
te Boechout op 20 februari 2014.

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

Vader was een harde werker die ervoor
zorgde dat we niets te kort kwamen.
Zijn klein- en achterkleinkinderen waren
zijn God.

Naast zijn werk was wielrennen zijn
passie. Jonge "koereurs" begeleiden en
met hen zoveel mogelijk koersen winnen.
Daar kon hij uren over vertellen.

Zijn laatste rit was zijn moeilijkste, maar
na veel vallen en opstaan is hij nu veilig
aangekomen.