

Bid voor de zielerust van

MIJNHEER

FELIX JAN JOZEF ELST

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA VANHOOLST

Geboren te Antwerpen op 24 maart 1908 en
overleden te Boechout op 16 augustus 1974.

Gesterkt door de heilsmiddelen
van de H. Kerk.

Wij danken U, Heer, voor de zekerheid die
ons bezielt :

"Wij weten het : als de tent die onze
aardse woning is, wordt neergehaald,
heeft God voor ons een gebouw gereed
in de hemel, een onvergankelijk, niet
door mensenhand vervaardigd huis."

2 Kor. 5,1.

Wij danken U voor het leven van deze mens;
vooral voor de goedheid en zachtmoedigheid
die hij steeds uitstraalde en waardoor zo-
veel mensen van hem gingen houden.

Wij bidden U, Heer, dat hij over de dood
heen, moge thuis komen bij U in de vreugd
die U hebt toegezegd.

Wij bidden U dat zijn goedheid moge voort-
leven in ons.

Mevrouw weduwe Felix Elst - Vanhoolst,
Zuster Simone Elst der Congregatie van de
Zaligmaker en de H. Maagd,
De Heer en Mevrouw Ludo Elst - Louwet en
kinderen Luk en Hilde,

danken U oprecht voor de
troostende blijken van deelneming.

Wase begrafenissen p.v.b.a.