



Liefdevol aandenken aan

Anna Embrechts

Lid van OKRA - Boechout

Weduwe van Gust Buyens

° Lichtaart 6 juni 1915

† Boechout 1 december 2007

Moeder,

Met zijn allen stonden we dicht bij jou, je keek naar ons, en wilde nog even blijven, zeker zijn dat alles wel goed was.

Wij keken naar jou, en voelden je hand, zacht en broos, een heel leven gegeven.

Wordt maar rustig, ga maar lieve moeder, ga naar ons vader, hij wacht op jou.

Vaak zei je de laatste maanden dat de dagen soms lang duurde, nu kom je eindelijk tot rust en toch laat je een grote leegte achter.

Liefste moeder, bomma,
Nooit zullen we vergeten wat je ons allen meegaf ; jouw gastvrijheid was onbegrensd.

Een afspraak maken om bij jou langs te komen hoorde er niet bij. We kwamen altijd als 'gelegen' en nooit vergeten we hoe je in je keuken kon goochelen met beperkte ingrediënten, maar een bord bijzetten was nooit een probleem.

Uren kon je praten, toen het allemaal nog wat beter ging, over wat je had meegemaakt en wie je kende. Toegegeven, we konden niet altijd helemaal volgen, maar dat was niet de kern, je leerde ons te luisteren en dat deden we graag.

Je leerde ons fier te zijn op wie we zijn en wat we doen, en dat je jezelf met respect dient te gedragen. Elk feest was een gelegenheid om er 'netjes' voor te komen en dat bleef je volhouden tot op het allerlaatste. Je haar moest goed zitten, het kleed moest passen bij de gelegenheid.

Je leerde ons dat 'houden van...' betekent dat je moet zorg dragen voor een ander, en dat deed je vertederend op het moment dat het met vader, bompa, zijn gezondheid wat moeilijker ging. Je ging zelfs zover dat je er bijna zelf onderuit ging, maar je vocht terug, dat vergeten we nooit.

Die zorg nemen we graag van je over om voor mekaar te zorgen.

Bedankt voor zoveel moois dat je ons gaf,
Dank je wel, voor alles.

*De familie dankt u voor uw gebed
en troostende bliken van medeleven.*