



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger  
DE HEER

**Petrus Franciscus Guilielmus  
EMMENS**

weduwnaar van Mevr. Maria Wagemans  
echtgenoot van Mevr. Maria De Pooter

*Oud-Strijder 1914-18 - 1940-45*

*Oorlogskruis met bronzen leeuw*

*Oorlogskruis met palm*

*Militaire decoratie 2de klas*

*Herinneringsmedaille 1914-1918*

*Gedenktekens der Zegepraal*

*Zilveren Medaille der Orde van Leopold II*

*Herinneringsmedaille Eeuwfeest*

*Gulden Medaille der orde Leopold II*

*Vuurkruis - Ridder der orde van Leopold II  
met Zwaarden*

*Herinneringsmedaille*

*Medaille van Krijgsgevangene*

*geboren te Schaffen op 18 mei 1894, en  
godvruchtig overleden te Boechout op 4  
maart 1962, voorzien van de H.H. Sacra-  
menten der stervenden en de Pauselijke  
zegen „In Articulo Mortis”*

Bij een plotseling overlijden als dit, zou men misschien aan de woorden denken: «de dood komt als een dief in de nacht». Er zijn echter nog zovele troostvolle woorden, die men bij dit afsterven kan overwegen. «Waakt en bidt», is zeker een raadgeving, die de overledene altijd heeft gevolgd. Zijn heengaan was voor zijn familieleden gans onverwacht, maar zelf was hij voorbereid om de uitnodiging van God te beantwoorden.

Zijn gezondheid had hem niet toegelaten zelf naar de kerk te gaan, maar vóór het scherm van de televisie, had hij zijn offer verenigd met dat van de priester, met dat van Kristus zelf. Op dezelfde zondag voormiddag heeft God zijn offer aanvaard.

Dierbare familieleden, dank voor al de liefde, die ge me tijdens mijn leven hebt betoond. Ik zal in de hemel voor u bidden, vergeet mij ook nooit.



De familie dankt U van harte voor uw gebeden en troostende blijken van genegenheid en deelneming.