



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe dienaar

De Heer Ferdinand FAES

echtgenoot van Mevrouw Bertha-Louisa VAN PAESSCHEN

geboren te Vremde op 20 december 1894 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabethgasthuis te Lier op 20 juni 1965, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en de pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Dit melden U, volledig onderworpen aan Gods H. Wil :

Mevrouw Ferdinand FAES, geboren Bertha VAN PAESSCHEN, *zijn echtgenote*,
De Heer en Mevrouw Albert FAES-CLAES, *zijn zoon en schoondochter*,
De Heer en Mevrouw Fernand FAES-DE LOECKER,
Mevrouw Monique FAES, *zijn kleinkinderen*,
De Heer Weduwnaar Alfons LAENEN-FAES, kind, schoon- en kleinkinderen,
Mevrouw Wed. Jules TAEYMANS-FAES, kinderen, schoon- en kleinkinderen,
Mevrouw Wed. STANS-FAES,
Kind, schoon- en kleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Eugeen FAES-TIMMER-
MANS.
Eerwaarde Zuster St.-Jan Berchmans, in de wereld Clotilda FAES.
De Heer Weduwnaar Alfons FAES-VAN SANDT, zoon en schoondochter,
Mevrouw Elena FAES,
De Heer en Mevrouw Albert FAES-SMEDTS, kinderen, schoon- en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Henri FAES-SPELTEN, dochter, schoonzoon en kleinkinderen,
Mevrouw Weduwe August VAN PAESSCHEN-GOREMANS, kinderen, schoon- en
kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Louis VERHAEGEN-VAN PAESSCHEN, kinderen, schoon- en
kleinkinderen,
De Heer Weduwnaar August VAN HOOFF-VAN PAESSCHEN, kinderen, schoon- en
kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Emiel BROECKX-VAN PAESSCHEN,
De Heer en Mevrouw Victor VAN PAESSCHEN-DE WOLF en kinderen,
De Heer en Mevrouw Emiel VERHAEGEN-VAN PAESSCHEN, kinderen, schoon- en
kleinkinderen,
De Neven en Nichten en verdere bloedverwanten.
De families FAES-VAN PAESSCHEN.

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige lijkdienst met communiegelegenheid bij te wonen op WOENSDAG 23 juni 1965 te 10 uur, in de kerk van de H. Joannes te Vremde.

Onder de H. Mis: Omhaling voor de H. Missen voor de overledene.

Vereniging : Molenstraat 14, Vremde.

Rouwbeklag : Parochiezaal, Vremde.

Genadige Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Vremde, 21 juni 1965.

Drukw. en Begraf. Fr. Janssens, Vremde