

In mijn heil, mijn ziel.



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

DE HEER

FERDINAND FAES

echtgenoot van Mevrouw

Bertha-Louisa Van Paesschen

geboren te Vremde op 20 december 1894
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabethgasthuis te Lier op 20 juni 1965, voorzien van de H. H. Sacramenten der sterfenden en de pauselijke zegen „in articulo mortis“.

Dank, Heer, voor de jaren die ik in krachtige levensbloei heb mogen werken; dank niet minder voor de tijd van lijden, voor Uw liefdevolle kastijdingen, dank voor zoveel trouwe genegenheid en toewijding, die mij te beurt vielen.

Wat ik deed, Heer, en wat ik leed, neem het genadig aan, als de kranke offergave van uw dienaar en erbarm U over mijn tekortkomingen.

Lieve vrouw en kinderen, weest nu sterk en moge mijn aandenken U troost en berusting geven, en gij mijn zuster, Bruid des Heren, laat mij delen in uw offers en gebeden. Liefde is sterker dan de dood.

Innig geliefde man, lieve vader, wij vertrouwen U toe aan de Almachtige God, wij bevelen u aan Hem, wiens schepsel gij zijt, opdat gij, na door uw dood de schuld der menselijke natuur te hebben voldaan, moogt wederkeren tot uw Schepper, die u gevormd heeft uit het stof der aarde.

Moge de heilige Moeder Gods Maria haar ogen welwillend tot u keren en Jezus Kristus u verschijnen met een minzaam en blij gelaat en u een plaats geven onder hen, die Hem voortdurend omringen.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

De familie dankt hartelijk voor de blijken van deelneming betoond in hun rouw.

Drukk. en Begraf. Fr. Janssens, Vremde