



Blijf in uw vroom gebed gedenken de ziel van
MEVROUW

Maria Catharina FAES

weduwe van

de Heer Ferdinand Joseph MORTELMANS

Lid van de 3e Orde, van de Bond van het H. Hart

en van de H. Rozenkrans,

geboren te Vremde op 21 februari 1867 en aldaar

godvruchtig in de Heer ontslapen,

op 12 november 1959.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis"

60 jaren is ons gegeven, de rest is toemaat!

Ebbe zonder vloed - ziedaar een mens op gevorderde
leeftijd.

Waar zijn haar kinderjaren? dood

haar jeugdjaren? dood

haar jonge dochtersjaren? dood

Hoeveel dode dingen behoren bij die levende!

Wij vergeten het, als wij 't hebben over iemands leef-
tijd. Vraag maar aan een kind hoe oud het is:

Ik ben 10 jaar oud.

En gij... jonge dochter?

En gij, jonge dame, die zo graag danst?

Wij zijn pas twintig.

Pas?... Reeds twintig, die voorbij zijn, onherroepelijk,

En gij vrouw, in de volle kracht der jaren?

Ik ben veertig geworden.

Dat begint erg af te tellen... veertig áchter U en hoe-
veel nog vóór U?... U hebt veertig jaar minder te ver-
wachten...

En gij oude vrouw?

Negentig al.

Dat wordt bedenkelijk... Als ge van uw leven, die ne-
gentig jaren aftrekt, wat schiet er nog over? .

Elk jaar méér, is eigenlijk een jaar minder.

Het leven trekt zich gestadig terug, als een ebbe zonder
vloed. Die hoge leeftijd strekte haar tot ere, want tot
het laatste toe was zij een voorbeeld van arbeidzaam-
heid en christelijke levensopvatting. Zij was als de we-
duwe in het Evangelie die dagelijks opging naar de
tempel, om God te aanbidden, te danken en te smeken.
Dierbare zoon en moeder van mijn kleinkinderen,
dankt God met mij voor de zegenrijke jaren die Hij mij
gaf. Het leven was mij dierbaar en graag had ik nog
bij U gebleven.

Naast God waart gij mijn troost en veel van mijn lij-
den hebt gij verzacht. Van uit de hemel zal ik uw be-
langen aanbevelen aan God, die mij honderdvoudig
aan U zal laten teruggeven wat gij in volle toewijding,
vooral tijdens mijn laatste ziekte aan mij hebt gedaan.
En gij, mijn Neef-Priester, gedenk mij aan het altaar
des Heren.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën Faes en Mortelmans

*danken U zeer hartelijk voor
uw helpend bidden en uw troos-
tend meevoelen in deze rouw.*