



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Jules FIERENS

*Vereerd met de Medaille van Wegge-
voerde van de Oorlog 1914-1918*

Echtgenoot van Elisa Bosmans

Hij werd geboren te Sinaai op
21 oktober 1897 en overleed thuis te
Boechout op 4 juli 1992, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

De familie dankt
voor uw troostende bliken
van deelneming.

Zij danken ook Dr. Verlinden en Yves Dilen
voor de goede zorgen en steun in zijn
laatste dagen.

Liefste Pa,

Je gaat nu rusten, na een rijk gevuld leven
met tegenslag en vreugde. De laatste dagen
waren het enkel verhalen van vreugde die
je vertelde. Je laat ons zo vele schone
herinneringen na. Ik heb veel van je geleerd,
niet enkel hoe ik aardappelen, spinazie
en andere groenten moest kweken maar
vooral wat liefde en warmte is. Het was
zwaar voor jou om afscheid te nemen Bomp,
voor Peet en ons allemaal die zo dicht bij
je wonen, maar we zijn blij voor die laat-
ste tekens van liefde, genegenheid en
dankbaarheid die je ons hebt gegeven.
We zien elkaar weer in Onze Lieve Heers
glorie, allemaal samen en ondertussen denken
we aan je als een lieve echtgenoot, vader,
grootvader en overgrootvader, "als eentje
uit de duizend".

Dank je Pa, voor alles.

Tot weerziens.
Rita.