



Ter zaliger gedachtenis van

DE HEER

CONSTANT FINCKEN

*Fruittweker*

echtgenoot van Mevrouw Maria GEENENS

geboren te Boechout, op 20 januari 1909 en na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden in de Sint-Jozefskliniek te Mortsel, op 18 augustus 1973

*Gesterkt door de genademiddelen v.d. H. Kerk en de Apostolische Zegen "In Articulo Mortis".*



Wij danken U Heer...

voor deze eenvoudige en doorbrave man, die niettegenstaande zware beproevingen, ons door zijn blijheid en zijn gelatenheid, iets van Uw grootheid en goedheid heeft meegedeeld.

Wij smeken U Heer...

dat niets van het goede dat hij heeft gebracht, verloren gaat, maar dat wij het vermeerderd mogen doorgeven in ons midden.

Wij vragen U Heer...

om troost en bijstand voor zijn kinderen en kleinkinderen, die nu rouwen om het verlies van een in-goed mens.

Teergeliefde echtgenote, te vroeg moest ik U verlaten. Wij hebben samen zoveel gedeeld, vele dank voor alles wat ge voor mij deed.

Geef hem Heer, uw eeuwige vreugde !

De Families FINCKEN, GEENENS, VAN DE WERF en VAN HISSENHOVEN

danken U van harte voor uw deelneming in hun smartelijk verlies, en voor de gebeden voor hun welbeminde overledene.