



Dankbaar gedenken wij

De Heer  
**Carolus Emilius FLORUS**

weduwnaar van Mevrouw  
Elisabeth VAN DEN BERGH

Oud-strijder 1940 - 1945

geboren te Boechout op 13 januari 1911 en  
aldaar godvruchtig overleden in het rusthuis  
St. Mathildis op 10 augustus 1995,  
voorzien van de Sacramenten der Zieken.



De familie dankt U voor uw gebed en uw  
blijken van deelneming.

Liefste bompap,

Beelden glijden aan mijn ogen voorbij...  
Jouw immense moed en innerlijke kracht  
en nooit aflatende vriendschap dag en  
nacht, een zorgzame vader, een sterke man,  
ik ben er zeker van dat ik je nooit verge-  
ten kan!

De tijd stond niet stil, veel te vlug werd  
je oud, maar je bleef om ons allen be-  
kommerd, een bron van geborgenheid.

Zo laat elk leven zijn sporen na. Ik wil jou  
sporen volgen waar ik ook ga. Jouw liefde  
blijft in mij steeds leven en geeft me kracht  
om verder te gaan.

Je kleindochter  
Mireille

---

Begr. & Crem. L. VAN DYCK  
Antwerpsesteenweg 51 - Lier - Tel. 480.09.05