



Liefdevol aandenken aan

Irma Florus

weduwe van John Janssens

Zij werd geboren te Boechout op
13 maart 1909 en overleed aldaar in
het WZC Sint-Mathildis op 3 juli 2012,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

*Nu je handen stil zijn,
nu je ogen slapen ook
al kijk je nog naar mij,
vind ik woord noch
taal om je te danken ...
jij die om ons allen
zo bekommerd was.
Ik voel me klein
en besef pas nu
in mijn diepe droefenis
hoe groot toch wel
een "Moeder" is ...*