



Dankbaar gedenken wij

De Heer
Louis FLORUS

weduwnaar van Mevrouw
Philomena DE RIDDER

geboren te Boechout op 5 oktober 1899
en thuis ingeslapen te Borsbeek
op 31 januari 2000,
gesterkt door de Sacramenten van de H. Kerk.

De familie dankt U voor uw gebed
en troostende blijken van deelneming.

*Geen grote dingen
heeft hij gedaan,
hij was een stille ziel
die echter in zijn leven
hard heeft gewerkt.
Eenvoudig en oprecht
van harte was hij,
en daarom door ons bemind.*