



Herinnering aan

Mevrouw
Berthe GAUTIER

Weduwe van de Heer
Albert SALDIEN

Geboren te Antwerpen op 18 augustus 1922

Overleden te Lier op 5 februari 2000

Wij danken U allen voor uw medeleven, het is ons een steun u nabij te weten bij dit afscheid.

Tony, Gerd, Jelle, Jonas en Fran,
de families Gautier, Saldien.

Lieve moeder,

Klein, maar toch zo dapper ben je door het leven gegaan. Toen je mij het leven schonk, verloor je papa, de man die je zo dierbaar was. Je hebt gevochten om mij alles te geven wat ik nodig had.

Vol overgave heb je je ingezet voor de kinderen van je klas. Je hebt jezelf nooit gespaard. Geen moeite was je teveel toen tante Chol tijdens haar lange ziekte om je zorgen vroeg. De hele familie kon altijd op je rekenen. Je kon stil maar heel intens genieten van ieders aanwezigheid. Je was dolgelukkig als je Jelle, Fran en Jonas zag.

Net toen je zei dat je weer moed had na het verlies van je zus, ben je heengegaan. Onverwacht, zonder iemand te storen, want dat wilde je niet.

Liefste moeder, liefste oma,
We zullen je missen, maar we zullen altijd dankbaar terugdenken aan dat mooie vrouwtje dat ons al haar liefde schonk.