



*Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.*

Met diepe droefheid om haar heengaan
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
nemen wij afscheid van onze allerliefste zus en tante

Juffrouw

Marcelle GAUTIER

Ere-Onderwijzeres Basisschool Boechout

Dochter van wijlen de Heer en Mevrouw Henri en Irma Gautier-Callens

Zij werd geboren te Antwerpen op 1 juli 1920
en overleed thuis te Boechout,
omringd door haar familie, op 6 juli 1999,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartliturgie bij te wonen op
ZATERDAG 10 JULI 1999, om 11 uur,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

De teraardebestelling in het familiegraf vindt plaats op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres : Frans Segersstraat 50, 2530 Boechout.