



Herinnering aan

Marcelle GAUTIER

*Ere-Onderwijzeres
Basisschool Boechout*

Geboren te Antwerpen op 1 juli 1920
Overleden te Boechout op 6 juli 1999.

Wij danken u allen voor uw medeleven, het is ons
een steun u nabij te weten bij dit afscheid.

Berthe, Tony, Det, Gaby en Jacques,
de families Gautier, Saldien, Brouwers.

Bij het begin van mijn ziek zijn,
heb ik de Heer gevraagd:
Heer, geef mij licht en sterkte,
opdat ik gerust en veilig
de moeilijke laatste weg kan gaan.
Ik heb mijn hand in de Zijne gelegd
en voel mij nu zekerder en opgeluchter
dan met een licht op een weg die ik ken.

Lieve Berthe, ik kan je niet genoeg danken
voor alle goede zorgen voor mij.
Ik neem niet graag afscheid, dat weet je.
Je kinderen en kleinkinderen zullen
bij dit afscheid een troost zijn.

Dank lieve zussen, broer en schoonbroers voor
uw bezorgdheid en de vele lieve attenties.
Ons samenzijn maakte me telkens zo gelukkig.

Mijn neefjes en nichtjes, klein en groot,
elk van jullie heeft een speciale plaats
in mijn hart, dat weten jullie.

Dank aan Zuster Gummara
en aan mijn lieve burens en beste vrienden
voor jullie talrijke bezoeken.
Jullie bloemen en attenties waren telkens
als zonnestralen.
Dat deed zo'n deugd.

Dank ook aan de dokter en aan de verpleegsters
van het Wit-Gele kruis.

*Marcelle Gautier
mei 1999*