

Gelukkig Hij, die de Heer bij zijne komst bereid zal vinden. Luc. XII, 37.



Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

## Joannes Franciscus GEENS

Lid van den Bond van 't H. Hart

*geboren te Bouchout, den 15 Mei 1883  
en aldaar overleden na eene kortstondige ziekte  
den 30 Maart 1923*

*Voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden*

Zelfs wanneer de rechtvaardige onverwacht uit het leven geroepen wordt, zal hij toch in ruste zijn.

H. Greg.

Hij was een voorbeeld van dienstvaardigheid, en wandelde in vrede en rechtzinnigheid. (H. Bern.)

Hij misachtte niemand, deed niemand leed, hij heeft nog kwaadsprekerij, noch laster gekend.

(H. Bern. Greg.)

De dood van den rechtvaardige is de overgang van den arbeid tot de rust, van het gevaar tot de veiligheid, van het ballingsoord naar het Vaderland; H. Bern.

Zalig zijn zij, die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Mat. V. 8.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het hart van Dengene die ons moet oordeelen.

Gel. Marg. Mar.

Duurbare *Familieleden*, troost U en bidt voor mij, leeft zoodat gij den dood niet hoeft te vreezen, wanneer deze u overkome.

Jezus, Maria, Jozef (7 j. en 7 quad.)

Mijn Jezus Barmhartigheid! (100 d. afl.)

R. I. P.

---

Oct. Verbruggen, aann. begraf. Bouchout