

Al stierf de rechtvaardige een schielijken dood, hij zou in vrede rusten. (Wijsheid, IV, 7.)



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN
Mijnheer MARCEL GEENS
MILITAIR POLICE

geboren te Boechout den 22 Februari 1925 en overleden in het Krijgsgasthuis te Bensberg (Duitschland) den 28 October 1946, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Omdat hij aan God welgevallig was, werd hij bemind en opgenomen, — weggerukt, opdat het kwaad zijn geest niet zou bederven, of bedrog zijn ziel niet zou misleiden (Wijsheid, IV, 8)

Hij was een werkzame jongen, opgeruimd en altijd tevreden, goed en minzaam. Daarom werd hij door eenieder geacht en bemind, en zal zijn plots afsterven een diepe wonde slaan in het hart van de zijnen.

Hij is gestorven in dienst van het vaderland. Zijn naam zal in eere blijven.

Beminde Moeder, Grootouders en Familieleden, in volle gezondheid, kloek en sterk ben ik van U weggegaan. Weldra zou ik op verlof komen... En nu ben ik neergeveld lijk een eik in het woud. Die mare komt zoo plots... maar gij hebt een vurig geloof, en gij weet dat al wat God voorheeft, best is voor ons. Troost U. Wij zullen in den hemel voor goed vereenigd zijn.

Koningin van den H. Rozenkrans, spreek voor hem ten beste.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d.

DE FAMILIE BEDANKT.

L. Celis begraf.
Boechout

Drukk. J. Verheyen.
Boechout