

*Het is zo plots,
het treft zo diep,
dat elke gedachte die niet bij haar is
ophoudt te bestaan ...*



Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van

Simonne Goeminne

Levensgezellin van Paul Pauwels

Zij werd geboren te Hamme op 3 februari 1943 en
overleed plots thuis te Boechout op 2 februari 2009.

Rouwen om haar heengaan :

Paul Pauwels,

haar levensgezel,

Dirk Maes,

haar zoon,

Maurice en Liliane Goeminne - Van Sandt, kinderen en kleinkinderen,
Jozef en Anita Wouters - Pauwels, kinderen en kleinkinderen,
Stany en Miriam Pauwels - De Sloovere, kinderen en kleinkinderen,
Ludo en Marleen Carnas - Pauwels, kinderen en kleinkinderen,

haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Goeminne en Pauwels.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **zaterdag 7 februari 2009, om 10 uur**,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne
in het columbarium op de begraafplaats van Boechout.

Er is gelegenheid tot groeten in de rouwkamer van Begrafenissen Goossens & Celis
te Boechout, Heuvelstraat 59 op donderdag 5 februari 2009 van 18.30 uur tot 19 uur.

Rouwadres :

Familie Pauwels - Goeminne,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

