

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik op den laatsten dag uit het stof zal verrijzen.

(officie der Overledenen)

† BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

MIJNHEER FILIP JACOB AUGUST

GOOSSENS

Lid van den Bond van 't H. Hart

echtgenoot van MARIA CUYPERS

geboren te Boechout, den 16 Februari 1898, en overleden ten gevolge van een smartelijk ongeval, in de kliniek van 't H. Hart te Lier,

op 22 September 1945

voorzien van de laatste H. H. Sacramenten

Gods raadbesluiten zijn soms ondoorgrondbaar. Laten wij om licht bidden, en om onderwerping aan Zijn Heiligen Wil.

Gust was een goed man, niemand heeft hij kwaad gedaan; vijanden had hij niet. Hij was bemind van de zijnen God sloeg hem welgevallig gade. Hij zelf heeft altijd opgezien naar God.

Daarom zal de Heer hem onthalen op zijn eeuwige vrede : «Welan dan goede en getrouwe knecht, over weinig moest gij getrouw zijn, over veel zal ik U nu aanstellen». Matth. 25

Geliefde echtgenoot, wij waren zoo gelukkig, nietwaar? Weent over mij, maar troost u ! Ik zal bij Gods troon, samen met O. L. Vrouwke smeecken, dat Hij u helpe in de zware taak, die nu op u alleen weegt: de opvoeding van Henrike en Renéke.

Duurbare kindertjes, blijft aan Pake denken in uw rein kindergebed. Beminde echtgenoot en familie, tot weerziens in den hemel. Gij, mijn Eerwaarde Zuster, wees mij indachtig in uwe officiën en gebeden

Nog zijn wij bij elkaar, als gij allen de liefde Gods in uw zielen bewaart.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust !

L. Celis, begrafen. Drukk. J. Verheyen, Boechout

De familiën GOOSSENS en CUYPERS,

danken diep ontroerd voor de vele blijken van deelneming en verzoeken verder Uw gebeden om het zware offer kristelijk te dragen.