

Als blijvende en dankbare herinnering aan



Henri GOOSSENS

echtgenoot van

Jeanne Francken

geboren te Boechout op 17 november 1899 en
godvruchtig overleden te Tremelo op 5 oktober 1986,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Zijn echtgenote, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken U voor uw aanwezigheid
en uw medeleven.

In deze stille herfstdagen heeft vader afscheid
genomen.

Rustig ingeslapen... zoals de natuur wegdommelt
naar de winter toe.

Vele jaren heeft vader hard gewerkt op de boerderij
en menige keren zagen wij hem 's zondags rond-
wandelen om de gewassen en zijn dieren te be-
wonderen, om alles te zien groeien.

Met hart en handen heeft hij samen met moeder
gezorgd voor een stukje hemel op aarde.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren zijn
trots.

Voor moeder was er altijd een heel bijzondere plaats
in zijn hart.

Lange jaren mochten we u in ons midden hebben als
een goede vader en een liefdevolle vava. We hielden
allemaal van u omtermeest, van groot tot klein.

Nu treuren wij om uw heengaan, maar toch willen wij
God danken voor het leven en de vriendschap.

Zijn echtgenote, kinderen, klein- en achterklein-
kinderen zijn bedroefd om het heengaan van "vader"
en "vava" waarvan zij zoveel hielden en die voor hen
zoveel heeft gedaan.

Begr. H. Van den Bogaert - Ranst - 485 55 60