



*Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.*

(Stijn Streuvels)

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Mevrouw

Jeanne Goossens

weduwe van De heer Louis Slegers

Zij werd geboren te Boechout op 26 oktober 1911 en
is aldaar rustig van ons heengegaan in het R.V.T. St.-Mathildis
op 6 januari 2010, gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u :

Haar neven en nichten,
De families Goossens-Moulaert en Slegers-Tielemans.

*Speciale dank aan huisarts Van Bostraeten, de aalmoezenier,
de directie en al het verzorgend personeel van afd. Kastanjehof
van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.*

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **woensdag 13 januari 2010, om 10.00 uur**,
in de parochiekerk van St.-Bavo te Boechout, St.-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Boechout.

Er is een gebedswake op maandag 11 januari 2010 om 19 uur in de kapel
van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres :
Familie Slegers-Goossens,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.