



Liefdevol aandenken aan

Ons aller tante
Jeanne, Jeanne(ke)
Goossens

Mevrouw Jeanne Goossens
weduwe van De heer Louis Slegers

Geboren te Boechout op 26 oktober 1911
en aldaar ontslapen in het R.V.T.
St.-Mathildis op Driekoningen 2010,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u oprecht
voor uw medeleven.

Zijn wij onderweg naar "iets"
of is het maar een reis naar "niets"
leven tussen vreugd' en pijn
zou dat werkelijk léven zijn ?

is het leven ... zomaar leven
of een deel van 't grote plan
soms kom je iets eeuwigs tegen
en héél even denk je dan :

dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit wat al gestorven is.

Toon Hermans