



Vrome en dankbare herinnering aan

**de heer Louis GOOSSENS**

Lid van verschillende verenigingen  
**echtgenoot van mevrouw Alida Willems**

Hij werd geboren te Lier op 28 december 1899  
en overleed te Boechout op 28 maart 1982.

—

Mevrouw Alida Goossens - Willems  
kinderen en kleinkinderen

danken u oprecht voor uw steun,  
gebed en woorden van troost in  
deze pijnlijke dagen van rouw.

De eerste lentebloemkens doen ons weer leven, brengen vreugde.

Midden dat nieuwe leven is vader plots van ons heengegaan. Het doet pijn. Want het was zo fijn dicht bij hem te zijn. Samen met moeder was hij voor ons een warme thuis. Ja, wat was het goed om thuis te komen.

Er was altijd zoveel te vertellen, zoveel mee te geven, want de kinderen en kleinkinderen waren zijn rijkdom. En er waren de vrienden, het veld, de duifkens. Rond vader was er leven, was er die stille goedheid.

«Ik ben het Leven» zegt de Heer. Wat een vreugde ! De Heer belooft leven, ook over de dood heen, eeuwig leven !

Vader leeft... dicht bij de Heer, dicht bij ons. Midden onze tranen mogen wij blij en fier zijn. En we willen vooral danken. Danken omdat wij zo'n goede vader kregen. Dank Heer, voor zoveel gaven.

Geef vader Uw eeuwige vreugde.