



Bid voor de ziel van onze dierbare

Zuster Margareta Maria

in de wereld Maria Goossens

Geboren te Lier	op 31 maart 1868
Treedt in het klooster der Zusters Annonciaden te Boechout	op 3 oktober 1903
Ontvangt het H. Habijt	op 12 januari 1904
Spreekt haar H. Geloften uit	op 11 juli 1906
Godvruchtig overleden te Boechout op 24 november 1961, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen „In Articulo Mortis”,	

.....

„Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”. (Matth. 5.8) In deze zaligprijzing van de Heer ligt heel haar leven getekend, zo zuiver, zo eenvoudig, zo diep-gelovig, zo bovennatuurlijk. Een halve eeuw lang heeft zij voor de kapel van de Heer gezorgd met de meeste toewijding.

Toen kwam de Heer haar beproeven: Zij werd met blindheid geslagen. Vooral haar laatste levensjaar was één doorlopende beproeving van lijden, geheiligd door voortdurend gebed. Onophoudelijk bad zij haar rozenhoedje in haar grote godsvrucht en vertrouwen op Maria. De laatste dagen waren één offer van lijden en gebed. „Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U”. Tientallen keren heeft zij zo gebeden, en toen haar stem begaf, bleven haar lippen nog steeds hetzelfde prevelen. Haar leven stond in dienst van de Heer en haar medezusters; haar lijden werd vruchtbaar voor de parochie en de zielen.

Moeder en medezusters, hebt dank om Uw genegenheid en zorgen. Vooral gij, zuster, die mij opgevolgd hebt in de zorg voor de kapel en mij dag in dag uit hebt verzorgd, in de hemel zal ik U allen danken door mijn gebed. Blijft allen trouw de Heer dienen.

Ook U, dierbare nichtjes, dank om Uw zorgen voor mij. Tot weerziens in de hemel.

.....

Druk. en Begraf. H. Beenen-Sladts Boechout