

Dankbare herinnering aan

Wiske GORREMANS

Weduwe van
John LEEMANS

Zij werd geboren te Boechout
op 6 maart 1917 en overleed te
Lier in het H. Hartziekenhuis op
3 mei 1999, begeleid en gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken.

De familie dankt U voor uw gebed
en uw bliken van medeleven.

Onze moeder is naar de hemel
gegaan,
eenvoudig en stil,
zoals ze altijd is geweest.
Minzaam en vriendelijk voor
allen die haar kenden.
Heel lang heeft zij bij ons
mogen blijven.
Haar gedachtenis zullen wij met
achting bewaren.
Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.
Lieve Moeder, wij vergeten U nooit.
