



Dankbare herinnering aan het leven en sterven in ons midden van

**de heer Jozef GOVAERTS**  
weduwnaar van mevrouw Marie Verberckt

Hij werd geboren te Boechout op 29 juli 1895 en overleed in het Sint-Elisabethziekenhuis te Lier op 4 augustus 1982, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

---

Jefke Govaerts... Wie heeft hem destijds niet zien zitten in de deuropening van zijn huis aan de Dorpsplaats, rustig genietend van zijn rokend pijpje. Een goed woordje, een vriendelijk gebaar. Zo kenden de mensen hem. Zo kende hij de mensen, groot en klein; blij om elke kleine lieve attentie. Een man, die na een leven van rusteloos werken voor vrouw en kinderen, zijn pensioensleeftijd wel verdiend had. Hij was tevreden en gelukkig omdat hij de taak, die de Heer hem gaf, naar best vermogen had vervuld; méér nog omdat

hij zich omringd wist door de liefdevolle aanwezigheid van zijn kinderen. Ook tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en de laatste tijd in het rusthuis te Wommelgem ging geen dag voorbij of vader kreeg zijn bezoek. En daar was hij blij om.

Zo is hij van ons heengegaan. Wij treuren om dit afscheid. Het laat een lege plaats na in ons leven. En toch mogen wij de Heer danken om dit lange leven, om dat schone voorbeeld van trouwe dienstbaarheid voor de zijnen.

Beste kinderen, ik dank u om al wat u voor mij deed. Uw liefdevolle zorgen, bijzonder tijdens mijn laatste levensjaren, hebben de moeilijkheden van mijn oude dag verzacht en draaglijk gemaakt. Met moeder ben ik nu verenigd in de hemel. En samen zullen wij voor u bidden vanbij de hemelse Vader. Blijft ook ons gedenken.

De kinderen, schoon-, klein-  
en achterkleinkinderen

danken U voor uw steun,  
uw woorden van troost en gebed  
in deze pijnlijke dagen van rouw.