

Verheugt u en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel." (Mt. 5 : 12)



Bid voor de ziel van
MEVROUW

PETRONELLA GOYVAERTS

echtgenote van de Heer Laurent WYNS

geboren te Berchem, op 15 januari 1900 en
godvruchtig overleden te Boechout, op 1 fe-
bruari 1973

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Na jaren lijden en ziekte, totaal afhankelijk van de goede zorgen van haar echtgenoot, is moeder nog plots van ons heengegaan. Haar stille vrede, haar zachte goedheid, haar glimlach doorheen haar lijden waren de uitdrukking van haar groot en diep geloof in God : dat Hij haar liefhad zoals zij was en dat Hij voor haar alles ten beste zou leiden.

Zo was haar leven de heerlijke voorbereiding op het eeuwig geluk dat nu haar deel is geworden : waar de Heer alle tranen en alle leed zal wegnemen.

Heer, onze God, doorheen onze droefheid om het verlies durven wij U vandaag danken omdat Gij moeder een ereplaats geeft in Uw rijk van vrede en geluk.

Dierbare echtgenoot en kinderen : ik kan u niet genoeg danken om uw dagelijkse zorg en genegenheid. Niets was voor u te zwaar wanneer het was om mij gelukkig te zien. Blijft veel van elkaar houden en weet dat ik nu gelukkig ben bij de Heer. Daarom zeg ik tot u : tot weerzien in de Hemel.



De Families GOYVAERTS en WYNS

danken U voor uw bliken van deelneming.