

*De nacht is niet boos
Als hij komt de nacht
Maakt hij de hemel open
(M.B.)*

Dankbaar om wat zij betekende in dit leven, melden wij u het overlijden van



Martha Gryp

Weduwe van Frans Janssens

Zij werd geboren te Lier op 17 februari 1913 en is rustig van ons heengegaan te Boechout in het R.V.T. Avondvrede op 9 juli 2007, gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u :

Jef Janssens en Linda Wyckmans,
Roel en Sabine, Lore,
Saar en Werner, Jens, Eline,
Sophie en Danny, Farah, Rho,

Mieke Janssens en Mark Naveau,
Inge,
Vicky en Jurgen,
Karen en Tom,
Dries en Kristin,
Tijl en Katrien,

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Haar schoonbroers, neven en nichten,
De families Gryp, Janssens, Keersmaekers en Van Eester.

*Speciale dank aan de huisdokter, de directie en al het personeel van het
R.V.T. Avondvrede te Boechout voor de toegewijde zorgen.*

De plechtige uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op **vrijdag 13 juli 2007, om 10.00 uur**, in de parochiekerk van Sint-Jan in d'Olie te Vremde.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf op de begraafplaats van Vremde.

Een gebedswake wordt gehouden op donderdag 12 juli 2007 om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Er is gelegenheid tot groeten in de private rouwkamer van Begraffenissen Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te Boechout enkel na telefonische afspraak (03/449.68.61) tot en met donderdag 12 juli 2007, 15.00 uur.

Rouwadressen :
2531 Vremde, Dorpsplaats 9.
2500 Lier, Duwyckstraat 25.