



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN DE ZIEL
VAN ZALIGER

Mevrouw MARIA CATHARINA

Guldentop

echtgenote van
de Heer August Janbroers

geboren te Boechout op 16 mei 1890
zachtjes in de Heer ontslapen te Boechout
op 19 nov. 1965, gesterkt door de Troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

«O, wat was zij 'n goede moeder!»

Gij hadt ons, Heer, te rijk gemaakt met haar.
Gij verwacht nu niet van ons dat wij van-
daag al zouden wennen aan de lege plaats. En
toch moeten wij, door onze tranen heen,
vreugde voelen om veel leed dat voorbij is
en omdat Gij, Heer, zoveel beter kunt be-
lonen dan wij.

Wij hebben ook zo'n onschatbare dank-
schuld. Dit is de eerste dag dat ze echt rust
heeft genomen. Al de andere tijd was ze enkel
zorg voor ons.

Weinig mensen hebben geweten hoe zwaar
haar eigen leven was. En toch nam ze er nog
steeds al onze zorgen bij. Daarom vereren we
haar als 'n heilige.

Moederke, gij zijt gelukkig. Gij hebt het verdi-
end. De paradijselijke triomf van uw inha-
ling in de hemel is een balsem op de pijn die
ge ons aandeedt met van hier weg te gaan.
Ze zullen ginder zo blij zijn geweest dat ge
kwaamt. Wij troosten ons, omdat we weten
dat gij nu, meer dan ooit, dicht bij ons
zijt: over uw dood heen, wordt onze liefde
voor U nog inniger.

Gij hebt al biddend de wereld verlaten. Nu
gij het niet meer nodig hebt, bid voor ons.
Help onze vader. Zegen het werk van uw
kinderen en kleinkinderen die U zo diep in
't hart dragen. Moederke, heldhaftig mens,
geef ons van uw sterkte om dit afscheid te
kunnen aanvaarden. Deel ons van uw geloof,
deel ons van uw liefde, om overal waar wij
voorbijgaan, wat zon en warmte achter te
laten. Gij hebt het ons zo heerlijk voor-
gedaan!

De families JANBROERS-GULDENTOP

danken U van harte voor
de bliken van deelneming.

Druk. «De Molen»

Begrav. F. Celis