

"God zag dat het goed was."



Tot vroom aandenken aan
de Heer

LOUIS HELLEMANS

*Lid van de Kerkfabriek Sint-Bavo,
het Sint-Vincentiusgenootschap,
de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
en verscheidene broederschappen*

echtgenoot van Mevrouw Elza VERVLIET

geboren te Lier, op 16 april 1905 en god-
vruchtig overleden te Mortsel, op 12 juni 1977
**GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.**

Ieder die dit overlijden vernam stond even
verstomd... zo plots !

Alleen vader was klaar, klaar met zichzelf,
gereed tegenover de Heer. Stipt als altijd waren
ook de laatste papieren geschreven.

Vandaag zet de Heer zelf Zijn handtekening
onder dit leven... "de Heer zag dat het goed
was, heel goed" zegt de Schrift.

Louis had tijd te kort. Kontakt met mensen,
praten, kaarten... je kon hem overal ontmoeten.
Maar voor alles zijn taak ! Als kerkmeester
"diende" hij trouw de Heer. Zijn grootste rijk-
dom waren zijn vrouw, zijn kinderen en klein-

kinderen. Hij was gewoon verliefd op hen.
"Onze Vic" was een echte broer... een leven
lang die zelfde zorgen, maar iedere dag opnieuw
met die bemoedigende, zachte bekommernis.
Trouwens, langs het Sint-Vincentiusgenootschap,
ging zijn hart naar al de minder-bedeelden van
onze parochie.

Om al die goede dingen, om die stille trouw,
zouden wij vader over enkele maanden eens
echt in de bloemekes hebben gezet op zijn
gouden bruiloft.

Vandaag viert hij bruiloft bij de Heer... een
onzegbare vreugde. Dat is ook onze diepe vreug-
de, een echte troost.

Vader, het was goed met u te leven, heel goed.

Mevrouw L. HELLEMANS - VERVLIET,

De kinderen en kleinkinderen,

De Families HELLEMANS en VERVLIET

danken U voor uw troostende bliken
van deelneming.