



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

de heer

**Eduardus Martinus HENDRIKX**

echtgenoot van

**Mevrouw Bertha STOELEN**

Lid v.d. Kristelijke Bond van Gepensioneerden

Geboren te Emblem op 5 januari 1895 en  
godvruchtig overleden te Vremde op 6 januari  
1977, voorzien van de H.H. Sakramenten van  
de zieken.

Pijnlijk treft ons het plotse heengaan van onze dierbare overledene. Hij leefde in ons midden in alle eenvoud en onbaatzuchtige liefde als een goede echtgenoot, vader en grootvader. Zonder maat heeft hij steeds in dienst van zijn gezin geleefd. Hij was een tevreden man omdat hij zonder veel omhaal van woorden kon zeggen: «Ik heb mijn plicht gedaan als echtgenoot en vader, ook in moeilijke tijden». Alzo deelde hij met zijn echtgenote lief en leed, goede en kwade dagen.

Een hoge ouderdom heeft hij bereikt. En omringd door de goede zorgen van vrouw en kinderen was hij een gelukkig man. Geduldig droeg hij de moeilijkheden van de oude dag.

De maandelijkse H. Communie gaf hem steeds nieuwe moed en troost.

Dierbare echtgenote, samen sleten wij een gelukkige oude dag. Ik dank u om de liefdevolle zorgen, waarmee u me steeds hebt omringd. Blijf voortleven in het gelovig vertrouwen dat wij elkaar eens zullen weerzien.

Beste kinderen en kleinkinderen, houdt de gedachtenis van vader en grootvader in eer voor al wat hij voor u gedaan heeft. Blijft in liefde verenigd rond moeder en grootmoeder. Dan zal het verdriet om de lege plaats aan haar zijde gelenigd en gemilderd worden.

De families

HENDRIKX, STOELEN en BAETENS

danken U voor Uw aanwezigheid en uw medevoelen.

---

Begr. H. Van den Bogaert  
Zevenbergenlaan 15 - Ranst - Tel. 85.55.60