



Midden onder ons leefde

**Zeereerwaarde Heer
Emiel HENDRICKX**

PRIESTER

geboren te Reet op 22 mei 1902,

priester gewijd te Mechelen op 2 juni 1928.

leraar aan het St. Jan Berchmanscollege
te Mol,

onderpastoor in St. Jozef en St. Bernardus te
Lier, H. Hart te Mechelen en O.L.Vrouw van
Bijstand te Tremelo,

pastoor in St. Aldegondis te Ezemaal en
St. Jacobus te Borsbeek,

op rust gesteld in St. Bavo te Boechout,

en overleden op 13 januari 1988 in de
St. Vincentiuskliniek te Antwerpen, gesterkt
door het Sacrament der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Midden onder de mensen wist hij als priester
overal **gemeenschap** te vormen, trouw aan
mensen, trouw aan het geloof en de kriste-
lijke waarden. Met zijn scherpe geest, zijn
gevoelig hart, zijn vaardige hand was hij
altijd voelbaar aanwezig waar het leven het
sterkst stroomde : bij het werk van mensen,
bij lijden en bij viering, bij bezinning, bij
het grote gebeuren van **gemeenschap** en
families.

Midden onder de priesters was hij een mees-
ter in de **kultuur** van de **vriendschap**. Zijn
bewogen en bevlogen woord, zijn gastvrijheid
en dienstbaarheid, zijn respect voor traditie
en zin voor nieuwe initiatieven plaatsten hem
in de kern van de **priesterkring**.

Midden in zijn familie zag hij het als zijn
opdracht **eenheid** en **verbondenheid** te sme-
den, een huis te bieden voor wie **nood** had
aan praten of luisteren, aan rust of raad,
erbij te zijn bij de **kruisingen** van pijn en
vreugde. Hij was ons **natuurlijk middenpunt**.

Dank u, nonkel Miel.

De familie dankt U voor uw meebidden en
uw meelevens.

Begr. Peeraer, Drakenhl. 21 Deurne T. 321 79 32
Jos Reusenslei 56, Borsbeek T. 321 20 49