



Dankbare herinnering aan

Gusta HENDRIX

Weduwe van
Vic VAN OYSTAEYEN

Zij werd geboren te Lier op
28 september 1922 en overleed te
Boechout in het rusthuis St.-Mathildis
op 20 september 1996, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Als een opgebrand kaarsje
doofde je levensvlam.

Je hebt je strijd gestreden
je hebt het dapper gedaan
wie kan begrijpen
hoe je hebt geleden
wie kan voelen
wat je hebt doorstaan.

Rust nu maar uit.

Haar kinderen en kleinkinderen,
danken U oprecht voor uw medeleven.
Zij danken speciaal de directie en al het
personeel van het rusthuis St.-Mathildis
voor hun liefdevolle zorgen.