



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Joannes HEULENS

Oudstrijder en Weerstander van de
Oorlog 1940 - 1945

Echtgenoot van Irene CAMBRÉ

Hij werd geboren te Vremde op
17 juli 1916 en overleed te Edegem in
het Universitair Ziekenhuis op
17 november 1990, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Zijn echtgenote en kinderen,
danken U
voor uw troostende blijken
van deelneming.

Lieve echtgenote, lieve kinderen, droog
nu uw tranen en wees moedig. Mijn
liefde voor U allen sterft niet bij mijn
heengaan, maar zal U het verdere leven
vergezellen.

Dank voor uw liefde, voor uw zorg.

Ikzelf had me geen mooier heengaan
kunnen dromen. Vergeet nooit de blijde
dagen die wij samen beleefden in wel
en wee.

Neem nu jezelf in handen met moed, vul
het hoofd met blijde gedachten en je zal
zien, alles komt weer goed.