

†
GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN
Joannes Josephus Aloysius HEULENS

echtgenoot van Mevrouw

Philomena Anna Catharina VAN CAMP

*Lid van den Bond van het H. Hart en
de Boerengilde,*

geboren te Vremde, op 30 November 1874,
en aldaar overleden op 10 October 1945

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden
en den Pauselijken zegen « In Articulo Mortis ».

Gij ziet het uur,
gij kent het uwe niet,
het is later dan gij meent.

Vader Heulens wist het wel hoe laat het was.
Hij heeft zich stichtend-schoon gereed gemaakt.
« Ik ben gerust » mocht hij zeggen. Hij smaakte
het troostende van het bidden de laatste uren. Hij
hoorde niets liever dan 't ruischen van gebeden
rond zijn ziekbéd. Zoo lang hij kon, prevelden
zijn lippen mée.

Nu ligt die mond daar roerloos stil.

Kon die mond nog spreken, 't zouden woorden
zijn van warmen dank voor zijn dierbare echtge-
noot die zoo met hart en ziel hem was toegedaan,
voor zijn geliefde zonen die, zoo trouw, wake hiel-
den rond vaders ziekbéd, voor zijn zusters, voor
zijn God gewijde zuster vooral, die de laatste
dagen hun broer met zooveel toewijding en fijne
attentie verzorgden.

Kon die mond nog iets vragen aan zijn vele
vrienden, 't zou zijn: « Bidt voor mij! Toon mij Uw
vriendschap met voor mij te bidden. »

En kon die hand nog bewegen, zij zou een
kruisken teekenen op 't voorhoofd van Leo en
Paulke, die hij zoo zielslief had.

Mijn lieve kleinkinderen, Grootvader niet
vergeten!

Jezus, Maria Jozef! (Gebet met aflat)

V. Valencijs, begr., Deurne. - Tel. 508.52.

Mevrouw Aloysius HEULENS, geboren Philomena VAN CAMP
Mijnheer en Mevrouw Joseph LENS-VERLINDEN, hunne kinderen
Leo en Paul

Mijnheer Alfons HEULENS

Mijnheer Victor HEULENS

De zusters, schoonbroeders, schoonzusters en bloedverwanten

DANKEN ZEER INNIG VOOR
GEBED EN DEELNEMING.