



Zalige nagedachtenis aan

**Mevrouw Maria HEULENS**

Lid van de Vrouwengilde van Boechout  
**weduwe van de heer Karel VAN LOON**

Zij werd geboren te Boechout op 3 januari 1904 en overleed godvruchtig te Mortsels in de Sint-Jozefkliniek op 2 mei 1981, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

---

De familie dankt U voor Uw gebed, steun en aanwezigheid en woorden van troost in deze pijnlijke dagen van rouw.

Heel zacht hebben wij haar handen gevouwen.  
Rust... eeuwige rust.  
Moeder heeft het zeker verdiend.

Hoe wonder, nu moeder gestorven is, gaat zij nog inniger in ons leven. Haar eenvoudige goedheid, haar kommer en zorgen, haar rijke vreugde gaf ook kleur aan ons leven. We hebben opeens zoveel over haar te vertellen. Verhalen uit onze kinderjaren, over het voorbeeld dat ze ons nu nog gaf. Ja, wij mochten zoveel van moeder leren.

Stil heeft zij leed en pijn gedragen, zonder morren, zonder klagen. Maar hoe dikwijls heeft ze opgekeken naar het kruis en daar weer kracht gevonden om blij en opgeruimd verder te gaan.

Eeuwige rust... de Heer zal ze haar zeker schenken.

Heel stil vouwen ook wij onze handen om te bidden: dank U Heer... ze was voor ons zo'n fijne, lieve moeder. Ze was een gelovende moeder. Blijf haar dragen in uw liefdevolle hand.