



*Liefdevol aandenken aan*

*Mevrouw*

***Magda Heyns***

*doctor in de Rechten*

*Weduwe van Dokter Karel Vandeputte*

*geboren te Mechelen op 23 december 1937  
en thuis godvruchtig overleden op 26 mei 2007.*

---

*Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken u voor uw blijken van medeleven.*

*Soms kan in één moment een leven breken.  
Wat zo gebroken is, herstelt zich nimmer meer.  
Een flinke vrouw, naar wie wordt opgekeken,  
trekt blij op reis, maar keert verbrijzeld weer.*

*Eerst moest je vechten om te overleven.  
Je haalt het nipt, het ergste werd gevreesd.  
Dan leer je langzaam alles zin te geven.  
Er dolen vreemde vragen door je geest:  
"Ben jij mijn kind ? Waar is mijn man gebleven ?  
Wie ben ik nog en wie ben ik geweest ?"*

*Je bent zoveel geweest. In goede dagen  
een warme, lieve vrouw. Het leven is een feest.  
Een sterke vrouw, die nooit zou klagen,  
ook als het moeilijk is geweest.*

*Je huis, een open huis vol vrienden,  
voor je gezin een warm, gezellig nest.  
Je was zo blij het weer te vinden  
en er te blijven tot het lest.*