



Dankbare herinnering aan

Arlette Hirtz

Weduwe van Emiel Celis

Zij werd geboren te Antwerpen op 26 oktober 1929 en overleed te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op 8 juni 2005, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Haar zoon en de familie danken u voor uw gebed
en uw troostende woorden van medevoelen.

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen.
Er is een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.

een tijd om te omhelzen
en een tijd om elkaar te ontlopen
een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen

een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om te beminnen
en een tijd om te haten.

een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien,
een tijd om te verscheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd voor oorlog
en een tijd voor vrede.

Alles heeft zijn tijd.
Iedere zaak onder de hemel
heeft zijn uur.

Naar het boek Prediker uit het Oude Testament