



O Kruis, onze enige hoop !

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van zaliger

Mevrouw Maria HUYSKENS

Lid van de Bond der
Kristelijke Gepensioneerden

weduwe van de heer Jozef MERTENS

geboren te Wommelgem, op 23 februari 1895 en godvruchtig overleden te Lier
op 20 oktober 1976, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Dit melden U met droefheid:

Heer en mevrouw Albert MERTENS-VAN DE PERRE,

Heer en mevrouw Constant MERTENS-VERCAMMEN, haar kinderen

Heer en mevrouw J. MERTENS-VERWERFT en kinderen.

Heer en mevrouw C. MERTENS-CEULEMANS en kinderen.

Heer en mevrouw M. MERTENS-BRUYNSEELS en kinderen.

Jongeheer Robert MERTENS,

Heer en mevrouw A. WUYTS-MERTENS en dochter.

Heer en mevrouw G. MERTENS-VERCAMMEN en kinderen.

Heer en mevrouw L. MERTENS-FOETS,

Heer en mevrouw P. FOETS-MERTENS en dochtertje.

Heer en mevrouw G. ABELOOS-MERTENS en dochtertje.

Jongeheer Philippe MERTENS.

Heer en mevrouw W. MERTENS-VERHEYEN en kinderen.

Heer en mevrouw E. VAN GUCHTEN-MERTENS en kinderen.

Heer en mevrouw A. MERTENS-ROBERT en dochtertje.

Jongeheer August MERTENS,

Heer en mevrouw W. VERMETTEN MERTENS en kinderen.

haar klein- en achterkleinkinderen

Haar zuster, schoonbroeders en schoonzusters,

De neven en nichten,

De families MERTENS en HUYSKENS.

U wordt vriendelijk verzocht de plechtige Eucharistieviering bij te wonen die zal
plaatshebben op ZATERDAG 23 OKTOBER 1976 om 10 u. in de parochiale kerk van
St.-Jan te Vremde.

Samenkomst aan de kerk.

Teraardebestelling op de begraafplaats te Vremde

HEER, UW WIL GESCHIEDE !

Adres rouwbeklag : A Mertens, Smishoek 9, 2531 Vremde.

Begravenissen CELIS - Boechout - T. 55 23 13