

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
Apoc. XIV. 13



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

ELISABETH HUYSMANS

weduwe van

JOANNES FRANCISCUS BISCOPS

*geboren te Oeleghem den 4 April 1821.
en te Bouchout godvruchtig overleden den 30 April 1902,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Hoe goed is God voor hen, die oprecht van
herte zijn. Ps LXXII. 1.

De goede voorbeelden welke zij gegeven heeft,
de levendigheid van haar geloof vertroosten ons
bovenal. H. Aug.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn
van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben. H. Hierom.

Weest niet bedroefd, — sterven wij met Christus,
wij gelooven dat wij met Hem leven zullen.

Mijn Jesus barmhertigheid? (100 dagen afaat.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil!

300 dagen afaat.)

R. I. P.

Druk. L. Taymans-Nezy, Merkt, 73, Lier.