

Ten paradijze geleiden U de Engelen !

† Bid voor de ziel van zaliger
Mijnheer

JOANNES FRANCISCUS JACOBS

echtgenoot van

Mevrouw **REINE BOSMANS**

geboren te Boechout, op 31 Augustus 1888, en overleden na een kortstondige ziekte, in het St. Vincentius Gasthuis te Antwerpen, op 16 Juli 1953, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

«Nu laat gij uw dienaar gaan, o Meester, naar uw woord in vrede». (Luc. 2, 29). Zo dachten we bij 't sterfbed van onze goede vader. Want na een vruchtbaar leven van gebed, arbeid en lijden, mocht hij getuigen, zoals Jezus op het kruis : «Het is volbracht», en Sint Paulus nazeggen : «Den goeden strijd heb ik gestreden, den loop voleindigd, het geloof bewaard. Voorts ligt voor mij de kroon der gerechtigheid gereed, die de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij op dien dag zal geven». (2 Tim. 4, 7)

Een brave man was hij, oprecht en in geen doeken en lag zijn hart, maar op zijn blote hand te zoeken en op zijn tonge, die recht en waarheid sprak.
Guido Gezelle.

Geliefde Echtgenote en Kinderen, ik begrijp uw droefheid, want ik weet hoe innig gij mij liefhebt en hoe gaarne ge alles voor mij deedt. Ik dank u voor uw liefde en uw zorgen, nu past ons een stille, diepe vreugde : ik ga immers niet weg voor goed, ik ga u slechts voor, en wacht op u in den hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.

—
+ Voor Uw troostend blijk van deelneming en voor Uw gebeden tot zielelafenis van de duurbare overledene danken U oprecht :

Mevrouw Fr. **JACOBS**, geboren Reine **BOSMANS** ;

Mijnheer en Mevrouw Felix **JACOBS-VAN DEN BROECK** en hun kinderen Lia en Eric ;

Mijnheer en Mevrouw Louis **DOMS-JACOBS** en hun dochter Nicole ;

Heer Dokter en Mevrouw Richard **DONCEEL-JACOBS** ;

De Familiën **JACOBS, BOSMANS, GULDENTOP** en **MYLEMANS**.