



Dankbaar aandenken aan

Maria "Mitteke" Jacobs

weduwe van

August Heyns

Zij werd geboren te Lille op 1 augustus 1924
en ging in alle rust en vrede van ons heen
te Boechout in het R.V.T. Huize Stracke
op 29 januari 2012,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

*De familie dankt u
voor uw blijken van medeleven.*

Hou me niet vast
vanaf hier
heb ik alleen te gaan.
Ik zal altijd
- ergens -
bij je zijn
wij zijn tochtgenoten
maar hier neem ik afscheid
ik neem je glimlach en je speelsheid mee
je warme liefde ook
maar hou me niet vast
want ik wil zoals altijd
in vrijheid
mijn eigen weg kunnen gaan.

Claire vanden Abbeele