

*Moeder is het woord
Waar mensheid mee begint
Moeder is een ander woord
Voor "LIEFDE"!*

Bedroefd om haar heengaan,
maar dankbaar voor haar lang leven onder ons,
melden wij u het heengaan van

Julia Jacops

Zij werd geboren te Zandhoven op 22 juni 1926 en overleed
te Wilrijk in het Sint-Augustinusziekenhuis op 26 mei 2013,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u :

Agnes Lens en Herman (†) Huyghe,
Guido Lens en Leona Vernimmen,

haar kinderen,

Gregg Docx en Kathleen Blyweert, Lars en Lena,
Wendy Lens en Ken Dierckx,
Annick Lens,

haar klein- en achterkleinkinderen,

Maria Jacops en Jos (†) Van Dyck, kinderen en kleinkinderen,
Alfons Jacops en Rosa Huygen, kinderen en kleinkinderen,

haar zus, broer, schoonzus, neven en nichten,

*Met dank aan de directie en het personeel van het
WZC Sint-Mathildis te Boechout voor de liefdevolle en goede zorgen.*

De plechtige uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **vrijdag 31 mei 2013, om 10 uur**, in de parochiekerk van
Sint-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het urnenveld
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteeweg.

Er is een gebedswake op donderdag 30 mei 2013 om 19 uur
in de Kapel van het WZC Sint-Mathildis te Boechout, Sportveldlaan 25.

Er is gelegenheid tot groeten in het Sint-Augustinusziekenhuis
te Wilrijk, Oosterveldlaan dagelijks van 13.30 uur tot 18.30 uur
t.e.m. woensdag 29 mei 2013.

Rouwadres :
Familie Julia Jacops,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.