



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Maria J A C Q M A I N

Weduwe van de Heer Karel MERTENS.

Zij werd geboren te Antwerpen op
7 maart 1911 en overleed te Boechout
in Huize Stracke op 4 augustus 1990,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

Een moeder uit handen geven doet pijn.
Er zit heimwee in ons hart want we denken
vandaag terug aan al wat ze voor ons
gedaan heeft, al wat ze voor ons be-
tekend heeft. Moeder was veel met ons
bezig, echt om ons bekommerd. Kinderen
en kleinkinderen waren haar grootste
rijkdom. Onze vreugde was haar vreugde,
met ieder klein verdriet kon ze meeleven.
Ja, ze had voor ons een groot moederhart.
Daarom kunnen we vandaag, temidden
ons verdriet, ook «dank u» zeggen. We
mochten haar toch lang heel dicht bij ons
hebben. Zij heeft ons zoveel mooie en
goede dingen voorgeleefd. Nog dikwijls
zullen we aan haar woorden denken, nog
dikwijls naar haar voorbeeld opkijken.
Heer, neem moeder nu op in uw eeuwige
vreugde. Dat ze, samen met vader, onzeg-
baar gelukkig mag zijn bij U.

Begravenissen Goossens & Celis n.v. - Mortsel -
Boechout - Wommelgem - Tel. 449.68.61